

Sikamberke

September 2020



Beste ouders,

Liefste leden,

We zijn alweer begonnen aan een nieuw Chirojaar en dat voelt dit jaar toch wel een beetje specialer aan dan anders. Tussen maart en juni werden zo goed als alle Chiro-zondagen geschraapt, maar gelukkig mochten we wel op Bivak vertrekken! Ondanks de “bubbels” en net iets meer onze handjes wassen dan anders, denken we wel dat we al onze leden een geweldig kamp konden bezorgen, waarin iedereen de “echte wereld” even kon vergeten!

We willen ons briefje dan ook graag beginnen met het bedanken van iedereen die de laatste periode enorme extra inspanningen heeft gedaan om dit alles mogelijk te maken en onze Chiro toch draaiende te houden! Allereerst een dikke merci aan onze kookploeg voor alle hulp op kamp bij de jongste groepen en voor het lekkere eten dat we kregen! Een speciaal bedankje ook aan Frank, die ondanks zijn Chiro-pensioen toch bereid was om ons uit de nood te helpen en nog een keer mee te gaan op kamp!

Daarnaast bedankt aan alle leden en ouders die heel veel vertrouwen in ons en onze Chiro hadden! Het doet deugd om alle kinderen en jongeren na een “opgesloten” periode te zien genieten van de buitenlucht en van spel en plezier!

Tenslotte nog een gigantisch grote pluim voor onze leidingsploeg! We wisten al dat we een topploeg hadden, maar ze hebben zichzelf het voorbije jaar werkelijk overtroffen! Tijdens de lockdown hebben ze gezorgd voor online-Chiro-uitdagingen, zijn ze spelpakketten gaan rondbrengen bij gezinnen in kansarmoede, hebben ze tekeningen en cake naar WZC De Stichel gebracht en hebben ze tot vervelens toe (online) vergaderd om ons speciale kamp toch maar voor elkaar te krijgen! Ze zijn tot het uiterste gegaan en het was niet altijd even gemakkelijk, maar we zijn heel fier op hen om wat ze gerealiseerd hebben!

Jammer genoeg moesten we op het einde van het kamp ook afscheid nemen van enkele van deze geweldige mensen. Jana, Lincy, Rani, Margo, Indra en Jarno verlaten onze leidingsploeg en we willen via deze weg nog eens een grote dankjewel doorgeven voor al het enthousiasme en de Chiro-spirit! Daarnaast kunnen we gelukkig ook enkele nieuwe (of niet zo nieuwe) leiding verwelkomen: welkom aan Ilka, Stijn, Viktor, Amber en Alexis in de leidingsploeg! Jullie gaan dat geweldig doen!

Nu we het nieuwe Chirojaar gestart zijn, hebben jullie ongetwijfeld al gemerkt dat we vanwege de huidige corona-maatregelen onze Chiro-zondagen wat hebben moeten aanpassen. We gaan, tot we nieuwe instructies krijgen van Chirojeugd Vlaanderen, in bubbels te werk en momenteel wil dit zeggen dat we ook met tijdsloten werken. Kort samengevat:

- Ribbels, Speelclub, Rakwi en Tito hebben op zondag Chiro van 13-16u. Ribbels en Speelclub komen langs het grasveld via De Pomp binnen. Rakwi's en Tito's langs de groene poort naast de kerk.
- Keti's en Aspi's hebben Chiro van 16u15-19u. Zij wachten op de parking naast de kerk tot ze samen met de leiding binnen kunnen gaan.

We blijven de maatregelen nauwgezet opvolgen en communiceren het zo snel en zo duidelijk mogelijk als er veranderingen komen. Hou zeker onze Facebookpagina “Chiro Sikambers” en onze website www.sikambers.be in het oog voor de laatste info! Alvast bedankt voor jullie begrip en flexibiliteit!

Hieronder nog enkele weetjes, data om te onthouden, algemene info over onze Chiro,...

Op **zondag 4 oktober** organiseren we een **VRIENDJESDAG**. Dat wil zeggen dat ieder lid één of meerdere vriendjes of vriendinnetjes mag meebrengen om onze Chiro eens vrijblijvend uit te proberen! We hopen op heel veel nieuwe gezichtjes!

Omdat we vermoeden dat ons Kaas- en Breugelfestijn nog niet onder de normale omstandigheden zal kunnen doorgaan, vervangen we ons eetfestijn dit jaar door een heuse **Chiro-Takeaway** op 14 en 15 november! Jullie zullen meeneem of delivery maaltijden kunnen bestellen zoals wij ze ook op kamp voorgeschoteld krijgen! Meer info volgt binnenkort! Ons **Steakweekend** hopen we op 27 en 28 februari gewoon te kunnen laten doorgaan, maar dit is nog wat afwachten...

Vorig jaar zouden we normaal ook ons **75-jarig bestaan** gevierd hebben met een Feestweekend en een Mini-Bivak. Dit viel door Covid-19 jammer genoeg in het water. Maar niet getreurd, we doen dit jaar een 2^{de} poging! Noteer alvast: **Feestweekend op 17 en 18 april en Mini-Bivak van 13-15 mei!**

We hopen dat iedereen de inzet van onze leidingsploeg apprecieert en rekening houdt met de **kampdatum**, zodat alle leden van begin tot einde mee kunnen gaan. Dit jaar: van **18 t.e.m. 28 juli 2021!**

Voor kinderen met een **Vrijtijdspas** van Stad Vilvoorde is het mogelijk om aan verminderd tarief lidgeld en kamp/weekendgeld te betalen. Voorwaarden en meer informatie over de vrijtijdspas zijn te vinden op de site van Stad Vilvoorde: <https://www.vilvoorde.be/vrijtijdspas>

We willen jullie er ook allemaal nog eens aan herinneren dat het belangrijk is om het **lidgeld van €40** per lid op tijd te betalen (graag ten laatste **tegen 10 oktober**, daarna moeten wij de verzekering betalen)! Lidgeld betalen kan cash aan de leiding of via overschrijving op het rekeningnr. BE25 0688 8911 7282; naam lid en groep vermelden aub. Alle 4-uurtjes en water voor heel het jaar zijn hierbij inbegrepen. Het is dus niet meer nodig om €0,50 mee te brengen op zondagen.

Omdat er weer een hoop nieuwe leden – en dus ook ouders – zijn, willen wij onze taak als Groepsleiding en Volwassen Begeleiders graag nog eens even kort uitleggen. Onze verantwoordelijkheid is om er gedurende het hele jaar voor alle leden en ouders die problemen, vragen of opmerkingen hebben, te zijn. Twijfel dus zeker niet om ons in zo'n geval te contacteren. Wij willen natuurlijk wel nog eens benadrukken dat het aangewezen is om in de eerste plaats de leiding van de groep van uw zoon of dochter te contacteren indien er in dat verband vragen of problemen zijn.

Vergeet niet om regelmatig eens een kijkje te nemen op onze **website** (www.sikambers.be) en onze **facebookpagina** ("Chiro Sikambers"), want daarop verschijnen steeds de laatste nieuwtjes, foto's, oproepen, ... van onze Chiro en daarop kunnen jullie ook de **jaarkalender** terugvinden. (Deze is ook terug te vinden op de laatste pagina van dit Sikamberke)

Indien jullie **nuttig materiaal** (bvb. Kladpapier, stiften, potloden, kaarsen, keukenhanddoeken, ...) te geef hebben, laat ons gerust iets weten!

Als iemand ons kan helpen met het vinden van een **vrachtwagen**, liefst aan een voordelig tarief, voor het vervoer van ons kampmateriaal van en naar de kampplaats, laat ons ook zeker iets weten!

Wat betreft het **Chiro-uniform** is het nog steeds verplicht om bij de Ribbels een T-shirt van onze Chiro te dragen (op Chirozondagen verkrijgbaar; €12 voor t-shirts met ons nieuwe logo en €8 voor de t-shirts met het oude logo). Bij de Speelclubbers, Rakwi's, Tito's, Ketí's en Aspi's is een driedelig Chiro-uniform

verplicht: t-shirt van onze Chiro, Chiro-rok/short, Chiropull/Chirohemd (deze zijn verkrijgbaar bij De Banier, www.debanier.be).

Een hele boterham, maar hiermee zijn jullie weer op de hoogte van het reilen en zeilen op onze Chiro en de activiteiten van het komende jaar. Het rest ons dan enkel nog om iedereen een fantastisch Chirojaar toe te wensen met massa's spel, plezier, gelach en het samen zorgen voor onvergetelijke herinneringen!

Vele Chirogroetjes,

Iris en Ward – Groepsleiding

Frieda en Karen – Volwassen Begeleiding

Iris: 0471/56 50 61 – iris@sikambers.be

Ward: 0492/58 19 82 – ward@sikambers.be

Frieda: 0472/37 90 36 – frieda@sikambers.be

Karen: 0479/41 63 50 – karen@sikambers.be

Liefste ribbeltjes

Het is eindelijk zover: Het nieuwe Chirojaar is van start gegaan! Daar hoort natuurlijk nieuwe leiding bij en wij, Kristof en Iris, kijken er alvast heel hard naar uit om leuke spelletjes met jullie te spelen de komende zondagen!

We zien jullie graag allemaal komen op zondag van 13u tot 16u om met ons een namiddag zot te doen en al jullie energie kwijt te spelen zoals dat hoort op de Chiro.

We beginnen alvast met een klein opdrachtje: om het lokaal te versieren hebben we op de volgende pagina een kleurplaat gezet en mogen jullie die inkleuren zodat we die kunnen ophangen. Een kleine tip, de kleur van de ribbels is paars. Jullie mogen jullie creativiteit de vrije loop laten gaan en we zijn alvast benieuwd naar de resultaten.

Wij staan alvast te popelen om het nieuwe jaar te starten en hopen dat jullie net zo enthousiast zijn!

Veel groetjes van jullie leiding

Iris en Kristof





Hey liefste Speelclubbers,

Zoals jullie wel al weten is er weer een superleuk nieuw Chirojaar begonnen.

Door jullie goede inzet op de eerste Chirozondag zijn jullie erachter gekomen wie jullie nieuwe leiding is: Lisa, Viktor & Amber.

Lisa zullen jullie ondertussen wel al kennen want ze is al een tijdje leidster in de Chiro.

Viktor was vorig jaar een Aspi. Dat wil zeggen dat dit zijn eerste jaar is als leiding en hij dit met plezier aan de speelclub wil geven.

Amber was vroeger leidster in de Chiro en komt nu vol enthousiasme terug om aan jullie leiding te geven.

En wij als leiding kijken er superhard naar uit om de leukste spelletjes voor jullie in elkaar te steken.

De komende zondagen gaan een beetje specialer zijn, jullie krijgen vanaf nu elke zondag Chiro van 13uur tot 16uur! Maar niet gevreesd, er is dus genoeg tijd voor speelplezier :) zorg er ook voor dat jullie elke Chirozondag een 3-delig uniform aanhebben (rok, short, hemd, T-shirt, pull) en neem ook je eigen drinkbus mee. Zo kunnen alle zondagen zorgeloos verlopen :)

Wij zijn heel blij dat wij dit jaar jullie leiding mogen zijn. En jullie mogen je verwachten aan een topjaar met heel veel leuke activiteiten, een speelclub weekend en natuurlijk het Chirokamp :D

Groetjes jullie Leiding 🥰

Lisa, Viktor & Amber



Heeeeeeyyyyyy allercoolste, leukste, beste Rakwi's

Met de start van het nieuwe jaar volgt meteen ons eerste briefje! ;p Wij hebben er alleszins veel zin in, hopelijk jullie ook! Dit jaar gaat het er specialer uitzien dan anders, maar daarom niet minder leuk. We gaan er het allerbeste van maken!!!

Natuurlijk hebben we ook nog enkele activiteiten binnen het Chirojaar gepland:

We hebben super, megacoole spelletjes voor jullie in petto; een geweldig weekend (dit gaat door van 12 tot en met 14 Maart 2021) en natuurlijk ons megageweldig kamp, dat dit jaar doorgaat van 18 tot 28 juli 2021.

4 oktober is het vriendjesdag. Jullie mogen elk 1 vriendje meenemen!

Ook is er iets in plaats van onze Kaas en Breugel, dit gaat door op 14 & 15 november, in de vorm van een Chiro-takeaway! Allen daarheen!

We hopen dat jullie talrijk aanwezig gaan zijn, vanaf 13u tot 16u, met allemaal je drinkbus mee! Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn (wat onmogelijk is ;p), laat dit dan zeker weten!

Super veel kusjes en knuffels

Jullie mega geweldig coole fantastische leiding

Ilka (0475/65 09 57)

Robert (0486/49 36 23)

Wout (0491/31 89 31)

P.S.: als je de brief gelezen hebt zeg je "aardappel" tegen Robert de volgende zondag

WASSUUUP Titooooooooows

't Is van dat, ons eerste Sikamberke! En daarom hebben we besloten om een rijmpje te maken :p

Een Tito hier, een Tito daar en we zijn klaar voor het nieuwe Chirojaar.

Met Stijn en Willem als jullie leiding staan wij altijd klaar met genoeg afleiding.

Een programma hier en wat chillen daar en onze Chirozondag is dan alweer klaar.

De zondag alweer gedaan? Dat is niet erg want we hebben er nog veel te gaan!

Ons rijmen is niet zo top en dat zien we aan jullie kop.

Xoxo van jullie liefste kapoentjes Stijn en Willem

Hopelijk was ons rijmpje niet te pijnlijk voor jullie om te lezen. We beloven te stoppen en we zullen het nooit meer doen! Bij deze onze excuses.

Wat we dit jaar kunnen doen gaat nog afwachten worden. Dit jaar gaat er anders uitzien dan normaal en gaan we waarschijnlijk minder kunnen doen. Hoe dan ook voelen wij al dat we er een fantastisch jaar van gaan maken! Wij zijn alvast blij dat het jaar begonnen is, jullie ook?

Zijn jullie klaar voor het jaar? (Omcirkel het juiste antwoord)

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| - Ja echt enorm! | - uiteraard! |
| - ZEEEKER WEL | - Ik ben Maxime en ik heb honger |



Yowww allerleukste en aller Coolste KeTi's!

Dit is ons eerste briefje van een onvergetelijk Chirojaar, een jaar waar we ons als gekken gaan amuseren en het beste kamp ooit gaan hebben! 🌟

Voor sommigen onder jullie is het grote moment aangebroken: Jullie zijn KETI'S!!

Dit wil zeggen dat:

- We nu Chiro tot 19uur hebben
- We elke laatste vrijdag van de maand een keticorner zullen hebben (Samenkomen in de lokalen en een activiteit doen op de Chiro of ergens anders)
- We nu ook frisdrank mogen drinken op zondag
- We 2 weekends gaan doen (info volgt nog)
- We het allerbeste kamp ooit gaan beleven
- Verwacht ook maar een verrassing of twee

Wij hebben alleszins superveel zin in dit jaar, en we hopen dat jullie dat ook hebben. We hopen dat iedereen elke zondag aanwezig kan zijn, zodat we zo een super hechte groep hebben, die we kunnen vertrouwen en een sterke band mee kunnen opbouwen 😁.. Maar als je nu een zondag niet kan komen, no worries, laat dan gewoon iets weten zodat wij een idee hebben met hoeveel jullie gaan zijn! See you guys (mostly girls haha) op de Chiro. Tot dan 🍌🍉

PS : (mini spel) er is een kans dat we dit jaar iets leuk gaan doen op de Chiro. Dit is het:

E. ** E!+ E: € e). ! L" ' F%÷ w =. K|



Hey hoy schuimpjes!!

Jawel, jullie beginnen nu allemaal aan jullie allerlaatste jaar als lid in de Chiro. Tijd vliegt toch...

Om dat te vieren hebben we het allerbeste, allermooiste en allertofste mogelijk bestaande team gevormd om aan de aspiranten te geven, ja hoor BRENT & BEN! We gaan er dit jaar dus ook weer een spetterend jaar van maken en jullie hopelijk letterlijk van jullie sokken blazen.

Met de corona hebben we het nu wel wat moeilijker door dat de zondagen wat anders zijn (van 16-19 uur i.p.v. 14:30-19 uur). Maar niet getreurd hoor, we hebben al iets om naar uit te kijken! Si si, jullie eerste Aspiweekend ligt al vast! Dus hou het weekend van 6-7 en 8 november al maar zeker vrij!

We gaan doorheen het jaar ook proberen zo veel mogelijk speciale activiteiten te doen maar daar hebben we dus wel dikke kassa voor nodig G en daar moeten we dus voor fakken. Maak jullie ouders er al maar op attent dat je wel eens een zaterdag of dinsdagavond (of andere dag of avond, I dunno) zal moeten opofferen om die kassa van jullie te gaan fullen man! Mochten jullie iets opvangen van waar wij als Aspigroep kunnen gaan werken, laat dan zeker iets weten in de WhatsApp groep.

We gaan in het Aspilokaal ook een geheimzinnige suggestiedoos zetten waar jullie elke zondag een papiertje in moeten leggen! Voor ons persoonlijk moogt ge daar inleggen wat ge wilt, er mogen ook altijd complimentjes voor de leiding in zitten (wink wink). Maar probeer er af en toe ook eens een nuttig briefje in te steken met iets wat je bijvoorbeeld eens zou willen doen van programma of van activiteit of een idee om de Chiro te verbeteren, kan van alles zijn!

Zet ook alvast het weekend van 14-15 november (Chiro-Takeaway), 26-27 & 28 februari (steakweekend), 16-17 & 18 april (feestweekend 75 jaar) en 13-14 & 15 mei (minibivak) in jullie agenda's!

Ik hoop dat jullie er zin in hebben! Wij alvast wel!

Kusjes Brent & Ben ❤️❤️❤️❤️

Ps: Vanonder nog 2 kleurplaten van ons ! Wie de mooiste kleurplaten heeft eerstvolgende zondag krijgt een zakje chips on the house xxx

