

Sikamberke

Januari 2021



Beste ouders en liefste leden

We willen ons briefje onmiddellijk starten met iedereen een goed 2021 te wensen en dat 2021 beter mag zijn dan afgelopen jaar. We wensen jullie veel geluk, vrijheid, maar nog meer dan andere jaren, een gezond 2021 voor u en iedereen rondom u.

Wat zijn het al rare tijden geweest! De Chirozondagen zien er helemaal anders uit dan vroeger, want net zoals iedereen moeten wij ook wat water bij de wijn doen om alles toch nog te kunnen laten doorgaan. We zijn heel blij te zien dat velen nog altijd heel enthousiast zijn en dat er dan ook elke zondag veel leden aanwezig (-12-jarigen) zijn die zich een namiddag willen amuseren. Wij blijven leiding geven zolang het kan! De +12-jarigen proberen wekelijkse activiteiten via videochat te doen.

Jammer genoeg hebben we nog niets kunnen organiseren om onze Chirokas te vullen. Met pijn in ons hart moesten we onze **Bivakfood Takeaway** van november annuleren. Eerst hoopten we dit te kunnen verschuiven naar begin februari... Helaas merken we dat de maatregelen daartegen waarschijnlijk nog niet gaan voldoen om zoiets te organiseren en stellen we voor om dit door te schuiven naar het weekend van **24 april 2021**. De bestellingen en centen zijn in goede bewaring!

Aangezien we in oktober moesten beginnen met het organiseren van de festiviteiten rond **75 jaar Chiro Koningslo**, hebben we dan ook moeten besluiten dat april 2021 ook niet haalbaar zou zijn om veel mensen samen te brengen aan onze lokalen. Toch laten we het hoofd niet zakken en gaan voor 77 jaar Chiro (**april 2022**).

Voorlopig staat er nog een **mini-bivak** gepland voor de leden tijdens het verlengde Hemelvaart-weekend, **13, 14 en 15 mei 2021**. Zoals de naam al laat blijken, gaan we met de hele Chiro een weekendje weg alsof het kamp is. We volgen de wijzigingen i.v.m. de maatregelen grondig op en houden jullie op de hoogte van mogelijke aanpassingen.

Over het kamp gesproken, **het 'echte' bivak** gaat dit jaar door van **18 tot 28 juli 2021**. We gaan naar **Hamoir**.

Momenteel denken we na over een alternatief om toch wat geld in ons laadje te krijgen tegen begin maart. Hierover krijgen jullie binnenkort meer info. We hopen natuurlijk dat we op jullie allemaal kunnen rekenen voor een milde bijdrage, zodat we ook dit jaar onze lokalen in orde kunnen houden en iedereen een leuk bivak kunnen geven.

We wensen iedereen een goed en gezond 2021 en bovenal een leuk Chirojaar.

Frieda en Karen – Volwassen Begeleiders

Iris en Ward – Groepsleiding

Liefste ribbeltjes

Het jaar 2020 is alweer voorbij en een nieuw jaar is aangebroken. We willen alvast zeggen dat wij al een heel tof Chirojaar hebben gehad met jullie, en doen ons best om ook dit jaar even leuke spelletjes te organiseren.

Wie weet zullen we opnieuw een 'patatten-spel' spelen, ons helemaal onderdompelen in de bloem of spelen met verf...

We hopen dat jullie ook in dit nieuwe jaar zullen blijven komen, want wij vinden het fantastisch om jullie elke week weer te zien. (Hopelijk zijn jullie ook blij ons te zien).

We willen nog een oproep doen dat jullie altijd tekeningen mogen maken zodat we deze in ons lokaal kunnen ophangen (wij zullen dat ook doen).

Hier zijn een aantal mooie foto's die we hebben gemaakt tijdens de voorbije zondagen.



Veel Chirogroetjes van Kristof en Iris,

TEAM KRISIS



Beste speelclubbertjes,

Hoe is het met jullie?

Wat gaat de tijd snel zeg, er is al een half jaar achter de rug, maar wat een leuke tijd hebben wij samen al beleefd!! Mummies, zwarte pieten, kerstmannen, piraten... het was allemaal aanwezig en het maakte onze Chirozondagen superleuk ☺

We hebben al leren weerwolven, kerstballen maken, ... Wie weet wat jullie in 2021 nog allemaal te wachten staat? Wij kijken alvast uit naar nieuwe avonturen!

Wij hopen natuurlijk dat jullie het even leuk vonden als ons en zien jullie graag met hetzelfde enthousiasme terug in het nieuwe jaar ✦ 2021 ✦

Hopelijk hebben jullie een leuke kerstvakantie achter de rug (met leuke cadeautjes natuurlijk) en zijn jullie met volle energie klaar voor het nieuwe jaar ;) Een jaar met nog meer spelletjes, CHIROKAMP en (hopelijk) een speelclubweekendje!

Veel, veel groetjes,
Amber, Lisa en Viktor

PS: Vergeet zeker niet de kleurplaat in te kleuren!



GELUKIG



NIEUWJAAR!

Hallo coolste Rakwi's

Gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie toffe feesten en een prettige vakantie achter de rug, en zijn jullie klaar voor een spetterend vervolg van het Chirojaar! Daarom is het dan ook tijd voor onze prachtige nieuwjaarsbrief 😊, die we met heel veel plezier hebben geschreven! <3

In 2020 hebben we ons al zeer hard kunnen amuseren: we hebben veel toffe spelletjes gespeeld en de Sint heeft ons ook leuke cadeaus gegeven. Daarmee gaan we nu goed kunnen 'weerwolven'!

We hebben ook onze goede daad voor 2020 gedaan: we hebben mooie kaartjes geknutseld voor de bewoners van "De Stichel". De mensen waren er daar erg blij mee!

In 2021 staan er nog hele leuke zondagen met vele gezellige spelletjes te wachten en misschien komt er nog een grandioos weekend aan, maar dit hangt uiteraard af van de coronamaatregelen.

Natuurlijk hebben we nog ons spetterend bivak van 18 juli tot 28 juli. De leiding heeft er alvast heel veel zin in! :D

Wij wensen aan alle Rakwi's een gelukkig 2021 toe, met veel plezier en veel avontuur!

Hou het veilig & Vele vrolijke Chirogroetjes
Wout, Robert & Ilka

P.S: Omdat jullie sowieso niet kunnen wachten tot volgende zondag, hebben we nog 2 leuke activiteiten op de volgende bladzijde!
P.P.S: Als je dit helemaal hebt doorgelezen, zeg dan 'kwak kwak' tegen Ilka





Wassuup Tito Dreiries

We dachten hier maar mee te beginnen, aangezien dat toch het jeugdwoord van het jaar is (eigenlijk dat van vorig jaar). Hier willen we jullie ook zeker al een heel erg gelukkig Nieuwjaar wensen en wensen we jullie (en onszelf) een jaar met meer Chirozondagen dan in het 2020 rampenjaar :D. We wensen dat jullie ook nog vele mooie herinneringen mogen maken in het splinternieuwe 2k21!

We kijken dus nog steeds uit naar de dagen waar we weer allemaal op de Chiro kunnen zijn. We hebben hier alvast een mooie woordzoeker in elkaar gestoken met wat feitjes van onze online Chiromomentjes.

A	X	X	W	L	M	A	A	H	H	Y	P	G	X	P	F	F	N	
B	D	X	S	T	I	J	N	I	S	C	O	O	L	A	I	S	E	
W	N	S	B	A	N	A	N	E	N	B	O	F	S	Q	U	E	V	
S	T	I	N	K	I	E	U	G	K	G	W	W	B	E	X	B	E	
V	N	K	E	O	R	I	H	C	E	N	I	L	N	O	C	S	E	
Y	K	I	N	G	S	L	O	H	X	E	N	X	Q	H	O	W	R	
M	E	G	W	I	F	E	I	R	I	E	R	D	K	N	I	G	U	
Y	K	X	K	M	V	R	Q	C	S	H	O	L	G	L	B	G	P	
H	H	I	K	H	E	B	H	O	N	G	E	R	L	C	E	Q	L	
D	R	O	O	W	M	O	D	N	A	R	D	E	T	G	S	I	E	
R	G	D	P	M	G	J	M	Y	Q	W	M	Y	U	O	F	Y	P	
S	U	G	N	O	M	A	M	H	D	I	O	S	V	V	V	G	P	
H	D	B	T	E	J	H	I	R	S	R	O	H	Y	S	J	I	A	
B	B	M	A	X	K	N	B	L	I	N	O	V	Y	C	B	F	D	
K	K	Y	E	R	C	H	E	P	B	W	T	C	H	S	V	O	R	
Q	E	F	O	K	R	U	V	T	W	T	I	L	S	L	H	H	A	
Q	N	Y	H	W	K	B	P	J	C	F	M	R	Q	I	X	A	A	
B	P	O	L	E	O	O	O	O	O	O	O	O	T	I	T	D	I	E

AARDAPPELPUREE	AMONGUS	BANANEN
DISCORD	KINGSLO	ONLINECHIRO
WILLEMISLEUK	STINKIE	TITOOOOOOO
DREIRIE	RANDOMWOORD	STIJNISCOOL
IKHEBHONGER		

WASAAAAAP KETIIII'SS

Ja, we know, corona is ons jaar aan het verpesten, we kunnen minder samen zijn in real life en als dat dan mag, moeten we afstand houden van elkaar en dat is echt niet nice, want zo zijn we niet. Maar helaas moeten we luisteren naar wat de overheid ons zegt, en moeten we sterk blijven en hopen dat we binnenkort terug eieren kunnen doorgeven enzo hehe.

Momenteel zullen de zondagen jammer genoeg nog via de pc moeten doorgaan, maar we hopen natuurlijk dat we binnenkort weer in het echt samen zijn.

Zoals jullie weten wonen jullie leiders nu samen! Wat dus betekent dat we veel tijd hebben om echt zotte dingen te bedenken en te organiseren.

Over het verloop van de rest van het jaar weten we evenveel als jullie, aka niks. Maar vanaf we iets weten zijn jullie de eersten die het zullen weten.

Als heel het land een beetje zijn best doet (jullie ook) met het volgen van de coronamaatregelen zouden we niet zien waarom we niet op kamp zouden kunnen gaan, want eerlijk als dat niet doorgaat, IS DAT NIET BIEN.

We kijken alleszins uit naar gekke stoten zoals:

- Pauline die in de netels valt
- Pleeboy Kasper die zijn moustache afscheert
- Elia die tiktokfamous wordt
- En Gala die mssn nog is komt?
- ... jwz

Groetjes en allemaaaal een fijn einde jaar gewenst

Xxxx Jullie sexy leiders
Ward en Alexis



Elabaaaaaa onze lieve kinderen,

Hier zijn we dan weer met een Sikambertje 😊. Nu jaa, een Sikambertje a la spécialité de Ben & Brent. Donc: het jaar was spetterend gestard met jullie die echt in de war waren met het openings spel. Daarna waren de eertse 4 à 5 zondagen schitterend, wel een beetje kort door de coronaregels, maar het was toch leuk om jullie in het echt te zien. Dan, plots maar ineens, precies alsof er een komeet op onze kop is gevallen, veranderen die regels en jaaa jaaa jaaaaa, daar zitten we nu eh. We hebben de lotto gewonnen! Neeneeee, nu zitten we dus Chiro te organiseren achter een computerscherm. Maar kindjes, we willen jullie even meegeven dat jullie echt een zalige groep zijn en dat jullie altijd gemotiveerd zijn. Dat siert jullie jullie en jullie verdienen dikkeeeee kusjes en knufels.

Nu door onze goede vriend corona, is ons weekend ook niet mogen doorgaan, wat we allemaal super speitig vonden. Maar niet getreurd! Vanaf dat het mag en mogelijk is vertrekken wij zo snel mogelijk op weekend met jullie en dan wordt het een weekend da jullie eeeuhhmm, hoe moet ik het zeggen vul het zelf maar in ;p

Nu jaaa voor de rest, voor alle datums die wij hebben doorgegeven en voor diegene die op de kalender staan, zullen we jullie wel op de hoogte houden of deze wel of niet door zullen gaan. Momenteel staat de takeaway gepland ~~op 6 februari, dus 4 dagen na Brent zijn verjaardag~~ voor **het weekend van 24 april 2021**. Zeker niet vergeten eh kindjes ;)

Nou onze allerliefste kindjes, de tijd is ook aangebroken dat we jullie geen kindjes meer noemen, maar jong adolosceneten! Aaah, misschien dat toch ook niet, wij zijn superieur boven jullie. Aanbid ons maar zoals jullie altijd doen, wij zijn de ikeakast-goden!

We hopen jullie eindelijk terug te zien in 2021, want we missen jullie heel hard!!!

Keep it safe boys and girls

Peace en love

Kusjes en dikke knuffels van jullie supercoole, lieve knuffelbeertjes

Havsta Ben de Wallonie & Havsta Brent

(ps als jullie jullie vervelen er staan enkele schrijffouten in dus je mag ze zoeken)