



# SIKAMBERKE

Januari 2022

Beste ouders en liefste leden,

We willen ons briefje onmiddellijk starten met iedereen een stralend 2022 te wensen! We wensen jullie veel geluk, vrijheid en bovenal een gezond 2022 voor u en iedereen rondom u. Het zijn geen gemakkelijke tijden geweest, dus we duimen samen met jullie mee dat het ergste nu wel achter de rug is!

Na een mooi en redelijk "normaal" Bivak, hebben we de voorbije Chirozondagen toch weer wat aanpassingen moeten doen om alles toch nog te kunnen laten doorgaan. We zijn heel blij te zien dat velen nog altijd heel enthousiast zijn en dat er dan ook elke zondag veel leden aanwezig zijn die zich een namiddag willen amuseren. Ook met de opkomst van ons Kaas- en Breugelfestijn waren we zeer tevreden. Dank aan iedereen die is komen eten! Het deed ons deugd om iedereen nog eens terug te zien en we hopen dat jullie genoten hebben van het uitgebreide buffet! Nog eens onze oprechte dank aan de kookouders, die weer het onderste uit de kan gehaald hebben om ons van heerlijk eten te voorzien!

Omdat de covid-maatregelen de laatste tijd weer verstrengd werden voor eetfestijnen en we de kans zo groot mogelijk willen houden dat ons volgend eetfestijn "in het echt" kan doorgaan, hebben we besloten om ons **eetfestijn** (dat normaal doorging op 5-6 februari), te verplaatsen naar **12-13 maart 2022!** We hebben onze menu ook wat aangepast zodat – indien de covid-maatregelen het toch niet toelaten om een eetfestijn te organiseren – we het kunnen laten plaatsvinden onder de vorm van een take-away. Maar natuurlijk hopen we dat we jullie dat weekend gewoon kunnen ontvangen in de parochiezaal! Binnenkort laten we een bestelformulier rondgaan, waarmee jullie een maaltijd als take-away kunnen reserveren. Indien het eetfestijn gewoon kan doorgaan, vervalt de take-away formule.

Ondertussen zijn we ook nog steeds volop bezig met de voorbereidingen van onze festiviteiten voor het **75-jarig bestaan van Chiro Koningslo (ondertussen 77 jaar)**. Dit feestweekend staat momenteel nog steeds gepland op **16 en 17 april 2022**. Na twee jaar uitstel, hopen we dat we jullie dan mogen ontvangen in en rond de Chirolokalen. Op zaterdag 16 april staan er onder andere een Kubb-tornooi, Chiro-tentoonstelling, drank- en eetstandjes en een live optreden op de planning. Op zondag 17 april voorzien we een brunch, paaseierenzoektocht, wandeling doorheen Koningslo en eveneens de Chiro-tentoonstelling. Het belooft dus een heel leuk weekend te worden en jullie zijn bij deze allemaal uitgenodigd om samen met ons te vieren!

We geven jullie graag de datum van ons **Bivak** ook nog eens mee, zodat iedereen die mee wil gaan, deze periode zeker vrij houdt: het Bivak gaat dit jaar door van **17 tot 27 juli 2022** en we gaan naar **Pondrôme (Beauraing)**.

We wensen iedereen een goed en gezond 2022 en bovenal nog een leuk Chirojaar!

Warme Chirogroetjes,

Frieda en Karen – Volwassen Begeleiders

Iris en Brent – Groepsleiding

Liefste Ribbels,

Wat een drukke maar leuke maanden hebben wij al samen achter de rug. Weten jullie het nog, al die super leuke zondagen; samen op zoek gaan naar de weerwolven; hoog bezoek van sinterklaas; en de lekkere pannenkoeken die we hebben gebakken voor de kerstman? Zo veel leuke momenten om aan terug te denken.

Wij zijn als leiding zo blij dat wij aan jullie groepje leiding mogen geven. Stiekem denken wij dat de andere leiding jaloers is omdat wij het altijd zo leuk hebben 😊. Jullie zijn altijd enthousiast en hebben super veel chiro spirit.

Hopelijk hebben jullie veel leuke kerst en nieuwjaarsfeestjes gehad. Wij zijn al benieuwd naar jullie zotte verhalen en wij zijn ook nieuwsgierig naar welke cadeautjes jullie hebben gekregen van de kerstman. 😊

Het is nu 2022 en wij hebben voor dit jaar nog heel veel ideeën. We gaan jullie wel nog niet te veel vertellen... Wij willen dat het een verrassing blijft... één ding kunnen wij alvast vertellen. In 2022 gaan wij met de hele groep op weekend. Dan gaan we het hele weekend zotte spelletjes doen en een kampvuur met marshmallows. Verdere informatie volgt nog.

Ooh ja, onderaan vinden jullie nog kleurplaten die wij voor jullie gemaakt hebben. Valt er jullie iets gek op? Het zijn foto's van onze groep. Nu kan je van jezelf een groep marsmanneltje maken, of een roze flamingo,... 😊. Neem de foto zeker mee naar de chiro! Zo krijgt die een mooie plaats in ons ribbel lokaal. Wij gaan samen van 2022 een top jaar maken!

Groetjes, jullie leiding.

Amber & Stijn







Liefste Speelclubbertjes,

Om te beginnen willen we jullie en jullie ouders een spetterend **2022** toewensen met nog heeeeeeel veeeeeel bangelijke chiro momenten! :D

Hopelijk hebben jullie allemaal goed genoten van jullie verdiende vakantie, en hebben jullie leuke cadeautjes gekregen :)

Tot nu toe hebben we al 4 heel leuke maanden achter de rug met heel zotte, actieve en grappige zondagen. Wij verschieten er nog elke week van hoeveel lawaai jullie kunnen maken, amaaai :-o.

Gelukkig zorgt dat voor veel leven in onze groep en kijken wij daarom elke week uit naar die ene chirozondag! :-D Ook al maken jullie ons soms een beetje boos, jullie zijn echte lieve **kapoenen!**  
Het jaar 2021 is nu wel gedaan, maar ons chirojaar helemaal nog niet. We hebben dus nog veel verrassingen en spelletjes gepland om te doen dit jaar. En natuurlijk in juli, KAAAAAMP!! :D :D

Mogen we jullie er ook nog eens aan herinneren dat het verplicht is om vanaf speelclub een volledig uniform te dragen. Een t-shirt (die koop je bij ons) en short/rok en een pull/hemd. Dit vinden jullie in De Banier. Zo kunnen we met z'n allen pronken in ons chiro-uniform! :-D

Nog een heel fijn nieuw jaar gewenst en veel dikke kussen van jullie allerleukste en coolste leiding!

Sara en Ward

xx



Ghello coole en stoere Rakwi's,

Eerst en vooral wensen wij jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar!! Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de feestdagen maar ook van de extra lange vakantie en zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar vol Chirozondagen.

We hopen dat we ons weekend gaan kunnen organiseren, want met al die stomme coronamaatregelen is dat niet zo gemakkelijk. Een vriendjesdag hebben jullie ook nog te goed van ons dus we laten jullie zeker nog weten wanneer het doorgaat!

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor om het nieuwe jaar in te vliegen en er weer super leuke zondagen van te maken!! We hebben nog van alles in petto voor jullie dus bereid jullie maar voor en kom zeker en vast naar de Chiro!!

Natuurlijk hebben we ook nog ons super, mega, fantastisch leuk kamp dat doorgaat van 17 juli tot en met 27 juli. Plan dit al maar in jullie agenda want we willen natuurlijk dat iedereen meekomt. We kijken er al heel hard naar uit en hebben er al super veel zin in! 😊

Wij wensen jullie allemaal een schitterend 2022 vol met leuke activiteiten en vol avontuur!

Keep it safe & vele kusjes en knuffeltjes,

Willem, Arne & Britt

P.S. : Als je alles hebt doorgelezen zeg dan volgende zondag "blub blub" tegen Willem.



# Stip tot stip

©LOOK@TV





## Waduuiuup Tito's

Alvast een gelukkig Nieuwjaar, dat 2022 veel goeds mag meebrengen voor jullie en dat dit jaar weer onvergetelijk wordt! Hopelijk hebben jullie ook een hele fijne kerst gehad en vele mooie cadeautjes gekregen!

In 2022 staat er heel wat op de agenda: In maart hebben we eindelijk ons lang verwacht Tito weekend (18/03-20/03), dus zet dat zeker al in jullie agenda's en zorg er maar zeker voor dat jullie aanwezig zijn! Ook zullen we kijken om nog een geldinzamelactie te doen om super fijne activiteiten te doen op kamp! En natuurlijk verheugen wij ons erop om terug de beste zondagen met jullie te beleven :D

En om jullie even bezig te houden, moogt ge het volgende al oplossen tegen volgende chiro zondag:



Groetjes,

Beire, Naine, Ben

XXXXXXXXXXXX

Helow coolste keti's

Welkom bij het eerste sikamberke van 2022 en een gelukkig nieuwjaar iedereen. 2021 is voorbij gevlogen, een jaar van vele veranderingen in de vele regels die ons beperkten, maar toch hebben wij er altijd het beste van gemaakt 😊. We hebben al veel leuke herrinerungen gemaakt, leuke chiro zondagen gehad en natuurlijk ons top weekend niet vergeten he 😊

2022 wordt ons jaar! 🎉🎊

Als alles volgens plan gaat dan kunnen we ons tweede weekend plannen. De datum van het steakfestijn staat nog niet vast maar hier krijgen jullie nog meer info over.

Een gelukkig nieuwjaar allerliefste keti's laat jullie dromen maar uitkomen.

Van jullie kapoenen

Brent en Ilka

PS: hier nog een leuke foto



# Liefste Aspis

Hier is het eerste briefje van het jaar van de leukste leiding die jullie al gehad hebben 😊.

De eerste helft van het chirojaar is reeds om en wat is het al leuk geweest met jullie!! We zijn heel blij dat we jullie vaak zien komen, al mag dat soms wel wat meer zijn (kuch-Kasper-kuch xoxo). Om definitief good-bye te zeggen tegen 2021, hebben we geprobeerd het jaar in een aantal beelden samen te vatten van dingen die ons zijn bijgebleven, elk om een verschillende reden (hihi):



Voila, en dan nu 2022: 2022 wordt een topjaar vol met nieuwe dingen die jullie dit jaar voor het eerst gaan doen. Eerst op het programma, de **leefweek** van **14/02** <3 tem **20/02**. Dit gaat een heel leuke week worden waarin we gaan 'leven' op de chiro, spelletjes spelen en ja, ook huiswerk maken 😊.

Ook gaan jullie jullie eerste aspidag geven in de lente -spannend-, maar geen schrik, met zo'n fantastische leiding die jullie gaat helpen wordt dat een super plezante zondag. Dan is er ook het feestweekend op 16/04 en 17/04 waar jullie als jullie verkleed zijn in een konijn mogen meedoen met de paaseitjeszoektocht (-> We kijken er naar uit). Ten slotte, maar dat weten jullie al, hebben jullie het privilege om met ons mee te mogen op voorkamp om de tenten op te zetten (JIPPIE). Wie zich niet kan bedwingen, mag daarom al beginnen studeren uit de cursus 'hoe zet ik een tent op':

[https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-07/Infobrochure%20kampeerat\\_packageflight.pdf](https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-07/Infobrochure%20kampeerat_packageflight.pdf)

Ziezo, dit was het eerste briefje van het jaar, we wensen jullie een fantastisch nieuw jaar toe samen op de chiro, tot volgende zondag!!

Groetjes

Iris en Wout

DEZE BRIEFJES IN VERBAND MET ROKEN EN ALCOHOL MOETEN ENKEL INGEVULD WORDEN DOOR OUDERS VAN KETI'S EN ASPI'S.

## **ROKEN**

Ik, ....., ouder van  
Keti/Aspi (schrappen wat niet past)  
..... (naam) geef mijn  
zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om te roken  
op kamp (zonder dat dit de kampwerking stoort en enkel op vooraf  
afgesproken momenten).

Handtekening ouder:

## **ALCOHOL**

Ik, ....., ouder van  
Keti/Aspi (schrappen wat niet past)  
..... (naam) geef mijn  
zoon/dochter wel/niet (schrappen wat niet past) de toestemming om alcohol  
(enkel bier/kriek) te consumeren op kamp, uiteraard niet meer dan de met de  
leiding afgesproken hoeveelheden en op de afgesproken momenten ('s  
avonds aan het kampvuur).

Handtekening ouder: