



Sikamberke

Januari 2023



Beste ouder en liefste leden,

We willen ons briefje onmiddellijk starten met iedereen een stralend 2023 te wensen! We wensen jullie veel geluk, vrijheid en bovenal een gezond 2023 voor u en iedereen rondom u.

We zijn heel blij te zien dat velen heel enthousiast zijn en elke zondag paraat staat om zich een hele namiddag te amuseren op de chiro. Ook waren we heel blij te zien dat er zo velen naar ons Kaas- en Breughelfestijn zijn gekomen, dus een dikke merci daarvoor! Hopelijk hebben jullie genoten van het lekker uitgebreide buffet, dat zonder onze fantastische kookouders niet mogelijk zou geweest zijn. Dus voor hen ook een dikke merci om zich zo in te zetten voor ons!

Ons volgende eetfestijn zal plaatsvinden in het weekend van 11-12 maart 2023 in de parochiezaal naast de chirolokalen. Ook dan zijn jullie meer dan welkom om te komen smullen van al het lekkers! En dat is dan ook een excuus om niet te moeten koken thuis 😊.

Een laatste datum die we graag delen met jullie is dat van ons superleuke en fantastische bivak. Dit 10-daags kamp zal dit jaar doorgaan van zondag 23 juli t.e.m. 2 augustus. De locatie houden we voorlopig nog even geheim.

We wensen iedereen een goed en gezond 2023 en vooral een geweldig Chirojaar!

Joke en Karen – Volwassen Begeleiders

Brent en Sara – Groepsleiding

2023

Een chirozondag hier, een bivak daar

Wij staan alvast klaar voor een fantastisch jaar.

Koken kunnen we als de besten

Op ons eetfestijn kunnen jullie dat volop testen.

Een chiro-uitstap komt er ook nog aan

Want daar kunnen we ons helemaal laten gaan.

Als afsluiter komt er nog een spetterend bivak

Dat betekent, in slaap vallen onder de sterren in je slaapzak.

Al deze activiteiten in het komende jaar

Zorgen voor gezelligheid en plezier met elkaar.

We wensen jullie van harte een spetterend nieuw jaar.



Liefste Speelclubbertjes,

✨ GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! ✨

Wat zijn die eerste 4 maanden toch weer snel voorbijgevlogen, want 2022 zit er alweer op! We willen jullie en jullie ouders daarom ook een gelukkig 2023 wensen, met als nieuwjaarswens dat dit jaar *nog* leuker gaat worden als vorig jaar.

We beginnen nu aan het tweede deel van ons Chirojaar, en weten jullie wat dat betekent? Eerst en vooral nog heel veel leuke zondagen waar jullie kunnen ravotten en spelen, maar ook het **KAMP** komt dichterbij. Wij hopen uiteraard dat jullie allemaal meegaan! Daarnaast zou het ook heel leuk zijn als jullie allemaal komen eten op ons tweede eetfestijn op 11 en 12 maart, waar jullie snel meer info over zullen krijgen.

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit om het nieuwe jaar goed in te zetten en vele leuke zondagen te beleven. We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons, zodat we er samen nog een super plezierig jaar van kunnen maken.

Veel liefs van jullie allerbeste kapoentjes,

Robert en Britt XOXOXO



Gelukkig nieuwjaar!

Dag allerliefste rakwi's

Er is alweer een nieuw jaar aangebroken en dat betekent niet alleen dat jullie weer naar school moeten, dat jullie leuke kerstcadeautjes gekregen hebben, dat jullie misschien te veel kerstkalkoen hebben gegeten, of dat jullie vuurwerk hebben gezien tijdens nieuwjaar; maar dat betekent vooral dat er nog maar een half jaar overblijft met de allercoolste leiding die jullie ooit hebben gehad!!! Maaaaaaaaaaaaaar niet getreurd, we maken er nog een paar mooie maanden van die jullie je nog lang gaan herinneren.

Ten eerste willen we alvast nog zeggen hoe leuk we het vinden dat jullie elke zondag zo voltallig aanwezig zijn. Dat maakt niet alleen jullie ouders, maar ook ons heel gelukkig als we zien dat jullie je amuseren met elkaar met de spellen die we maken voor jullie. Dus zeker blijven komen is de boodschap! We beloven plechtig dat wij als leiding ook proberen er elke keer te zijn - tenzij Naini weer op vakantie is, Arne moet werken, of Iris het te druk heeft 😊.

Er staan nog enkele leuke dingen gepland. Zo moeten we centjes verdienen om op kamp lekkere snoepjes en een leuke eendaagse te organiseren. Daarom gaan we allemaal samen de handen uit de mouwen steken om samen een mooi bedrag te verzamelen. Wij hebben alvast enkele ideeën, maar als jullie een voorstel voor een geldinzameling hebben, mogen jullie ons dat zeker zeggen.

Vervolgens gaan we nog iets anders leuks doen. We gaan namelijk op 26 maart afspreken met verschillende rakwigruppen uit de regio en samen één groot spel spelen. Zo leren jullie ook andere rakwi's kennen, of misschien herkennen jullie mensen van op school, de voetbal, of de muziekschool.

Niet te vergeten is uiteraard het rakwiweekend van 24 tot 26 maart, wat ongetwijfeld het leukste weekend van het jaar wordt. De locatie is voorlopig een geheimpje, maar jullie ouders zullen tijdig op de hoogte worden gebracht.

Dan hebben wij alles gezegd wat we moesten zeggen.

We hopen dat jullie een mooi nieuw jaar tegemoet gaan, dat al jullie dromen mogen uitkomen, dat jullie lief zijn voor elkaar, en dat jullie veel plezier zullen hebben tijdens de chirozondagen.

Groetjes

Naini, Iris en Arne

P.S. Wie dit briefje heeft gelezen en alle 'e' omcirkelt, krijgt een extra snoepje als beloning.

Heeeeeeeeeej Titowwwws,

Eerst en vooral allemaal een GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

We wensen jullie veeeeel geluk in 2023 en we wensen jullie vooral veel leuke CHIRO-zondagen toe! Want in 2023 staan er weer veel chiro zondagen op het programma en hopelijk zijn jullie zoals in 2022 even talrijk aanwezig! 😊

Jullie zijn echt een fantastische groep en wij hebben ons echt al heel hard met jullie geamuseerd, jullie hopelijk ook.

De eerste zondagen in januari zal ons lieve Sara er niet zijn, omdat ze hard aan het leren is voor haar examens, maar gelukkig is Brent er nog en wat hulpverlening om jullie te entertainen!

Nog een leuke mededeling: er zal nog een 2^e weekend aankomen. Meer info volgt snel, maar kom zoals de vorige keer terug massaal af en dan wordt het zelfs misschien nog leuker dan het 1^e weekend.

Wij hebben in ieder geval al keeeeeeeeeeiij veel zin in de rest van het jaar en het weekend!!

Veel kusjes en knuffeltjes
van jullie leukste leiding,
Brent en Sara



Een nieuwjaarsbriefje aan de meest sassy Aspi's der ASPIS

Het is weer de tijd van het jaar, want mijn nieuwjaarsbrief is klaar.

(hier stopt mijn inspiratie om te rijmen)

De tweede helft van het jaar is daar en er staat al veel voor jullie klaar.

(oeps toch nog gerijmd)

Vanaf volgende zondag zijn er voor jullie nog maar **10** gewone Chirozondagen die al vol met verschillende programma's gepland zijn. Daarom wil ik jullie nog eens benadrukken om altijd zo voltallig mogelijk te zijn, zeker omdat het voor de meerderheid van jullie de laatste zondagen ooit als lid zijn! (spannend eh!) De Mysteryguests en ik zijn alvast klaar om er nog een spetterend jaar van te maken, hopelijk jullie toch ook? :D

omcirkel het juiste antwoord:

JA , **TUURLIJK** of **SOWIESO**

Buiten de laatste 10 dat eraan komen hebben we wel nog wat andere dingen voor jullie gepland, ik geef ze jullie hier nog eens mee. Dan kunnen jullie gewoon niet anders dan aanwezig zijn! :p

Binnen een dikke maand is het al zover, onze enige echte leefweek! (**26feb – 3maart**) een weekje later op **11 en 12 maart** hebben we dan ook al direct ons tweede en laatste festijn van het jaar waar jullie natuurlijk allemaal verwacht worden om te komen helpen! (dikke moneys verdienen om op kamp te kunnen natuurlijk!) Daarna is het weer even rustig tot **7 mei** waar we met de hele Chiro op uitstap gaan en dan de week erna van **12 tot 14 mei** met de kers op de taart het KetiAspi-weekend met heel het gewest! Om dan in juni rustig uit te bollen met een paar examenregelingen omdat ik weet dat jullie heel goede studentjes zijn!

SAFE THE DATES!

Om dan toch nog te eindigen met mijn nieuwjaarsbriefje:

Van jullie liefste kapoen,

Willem xoxo